

Boek

Minder scrollen, meer schoppen

Wat kunnen jij en ik doen tegen de groeiende macht van Google, Meta en co? Saboteer de boel een beetje, zegt technofilosoof Rens van der Vorst.

Google weet nagenoeg alles over ons. We zitten langer dan ons lief is op TikTok. Miljoenen arbeiders verichten onderbetaald klikwerk opdat onze speaker slim reageert op een verzoek. Concerten beleven we almaar vaker door het scherm van onze smartphone – of, erger: door dat van de concertganger vóór ons. Ons leven is doordrongen van digitale technologie, en de gevolgen zijn dikwijls nefast. Door te stoppen, te minderen, of door ons er gewoon wat meer bewust van te weten, zullen we de sneltrein die jaren geleden uit Silicon Valley vertrok onmogelijk tot ophouden dwingen. Of dat ziet Rens van der Vorst in ieder geval niet gebeuren.

In zijn nieuwe boek *Digitale gremlins* doet de technofilosoof uit de doeken wat we wél kunnen doen. Van der Vorst spoort aan om slim te saboteren. Wees oneerlijk tegen Google, zodat de zoekgigant minder over jou te weten komt. Kijk alleen porno van vóór 2020, om aan te geven dat er al genoeg acteurs en actrices zijn uitgebuit. Kleur QR-codes in restaurants kapot, zodat klanten niet langer online kunnen bestellen en noodgedwongen opnieuw praten met obers.

Laten we eerlijk zijn: het is schoppen tegen de schenen van een moloch die het nauwelijks zal voelen. Maar het voelt beter dan scrollen. – PVW

Digitale gremlins. Slimme sabotages om je te onttrekken aan de greep van het algoritme, Rens van der Vorst, Uitgeverij Business Contact

