

Het is weer tijd voor lijstjes. Sporter van het jaar. Boek van het jaar. Film van het jaar. De Top 2000. Dus ik dacht: kom, laat ik daar nog een lijstje aan toevoegen: eentje met dingen die ik in 2022 niet meer terug wil zien.

Dit is mijn bijdrage:

Op één de kerstcadeau-carrousel. Op 7 december ontvang je een Fontys-mail met daarin een link. Je selecteert een cadeau. Op 8 december wordt het bezorgd. Niet ingepakt. Geen glanzend, rood papier met kleine, groene kerstboompjes. Anoniem op de deurmat. Twee weken te vroeg. Vreemd, kil en sfeerloos. Er zijn collega's die de kerstcadeau-carrousel handig en efficiënt vinden. Ik ben klaar met handig en efficiënt.

Op twee echo-by-design. Collega's die na anderhalf jaar videovergaderen nog steeds klootviolen met hun laptop en speakers waardoor ze echoën. Het zijn opvallend vaak mensen die niets te zeggen hebben. Ze doen het expres, vermoed ik. Ze hopen dat hun woorden de tweede keer wèl indruk maken. Niet dus. Ophouden! Ophouden!

Op drie de out-of-office assistent. Ik las er al weer één met: 'ik geniet van een welverdiende vakantie'. Hoezo genieten? Lockdown, hallo! Hoezo die toevoeging: welverdiend? Je impliceert toch niet dat andere mensen ook vakantie hebben, maar minder welverdiend? En hoezo een out-of-office assistent als je al maanden niet op kantoor bent geweest? Away-from-screen assistent lijkt mij beter?

Kerstcadeau-carrousel  
Echo-by-design  
Out-of-office assistent

Dat is mijn bijdrage aan het lijstje van dingen die ik in 2022 niet meer terug wil zien. Wat voegt u er aan toe?

*Dit was de laatste column van 2021. Bedankt dat u weer het geduld heeft opgebracht om wekelijks mijn frustraties, pleziertjes en kronkels te lezen. Ik wens u fijne dagen en een prima jaarwisseling. Tot 2022.*