

GOEDE DOELEN SELFKICKERS

Ooit werd ik gevraagd voor Alpe d'Huzes. De IT-leverancier zorgde voor alles. Fiets, wieleroefuit, overnachtingen en een sponsorwebsite. In een beleefde e-mail stelde ik dat ik het niet zag zitten om de relatie tussen Fontys en de IT-leverancier te verstevigen over de rug van kankerpatiënten. Was het misschien mogelijk om het geld dat ze aan mij wilden uitgeven rechtstreeks over te maken aan Alpe d'Huzes? De IT-leverancier reageerde niet enthousiast.

Ik heb het niet zo op goede-doelen-selfkickers. U weet wel, mensen die iets doen wat zwaar lijkt, maar wat ze vooral zelf ontzettend gaaf vinden. En dan moet er ook nog een goed doel aan gekoppeld worden, zodat ze er zeker van zijn dat ze toegejuicht worden. De Kilimanjaro beklimmen. De Iron Man in Hawaï. Met een oldtimer naar Nepal. Luxe liefdadigheid.

Begrijp me niet verkeerd, er zijn veel goede doelen waar ik graag geld aan geef, maar het gaat om dit specifieke type.

Bijvoorbeeld, een vader uit de klas van mijn zoon ging de marathon van New York lopen. Het goede doel was de Cliniclowns en wij mochten sponsoren. Als die man de marathon van Etten-Leur loopt, dan geef ik het dubbele, stelde ik voor. Mijn zoon reageerde niet enthousiast.

Straks, na corona, komen ze natuurlijk twee keer zo hard terug: de goede-doelen-selfkickers. Je kunt ze negeren, maar aan de andere kant: de goede doelen hebben geld nodig! Daarom stel ik voor om webservice te bouwen, die sponsorgelden verdubbelt als iemand iets *niet* gaat doen?

www.nietofdubbel.nl

Wie helpt mij?