

WAT ZOU JE DOEN MET 30 MILJOEN?

Ik doe altijd mee aan de oudejaarsekking. Niet voor de prijs. Die win ik toch niet. Ik doe mee omdat ik prijs zou kunnen hebben. Dat is een lekker gevoel. Daar kan ik heerlijk bij wegdromen. Wat zou ik doen met dertig miljoen?

Ik weet het wel. Ik zou in het *Guinness Book of Records* op zoek gaan naar haalbare records. In Mexico woont bijvoorbeeld een besnorde man met 2106 verschillende Smurfen. Ik zou 2107 Smurfen laten kopen, het record afpakken en de Mexicaanse man achterlaten met 2106 waardeloze Smurfen. En een snor.

Ik zou kartonnen draagtrays laten ontwerpen met kleine én grote gaten, zodat ik halve liters bier voor mijn vrienden én kleine glazen cola voor onze zonen in één keer kan dragen. Ik zou spelers kopen van Willem II en ze naast me bij NAC op de tribune zetten. De tribune zou ik naar mij laten vernoemen. Ik zou een professionele waterfietsploeg starten (club ciclismo de agua) en daarmee verwarring stichten op de Zuid-Europese stranden. Ik zou nieuwjaarsduiken opleuken met modellen slechts gekleed in een Unox-muts. Ik zou een carnavalshit laten componeren (iets met een Yak die drinkt op zijn gemak). Ik zou een snor laten implanteren. En nog veel en veel meer.

Maar wat ik zeker niet zou doen, is het geld gebruiken om Fontys vooruit te helpen. Ik zou geen nieuw e-learningstelsel kopen. Ik zou geen consultants inhuren om de beveiliging te verbeteren of een feedbackstelsel te implementeren.

Want dat zou belachelijk zijn, toch?

Fijn 2020!