

## VLEIGSCHAAMTE

Dit jaar vloog ik naar Miami, Denver, Ibiza, Boston, New York, Orlando en Boedapest. Over een paar weken vlieg ik voor Fontys naar Chicago.

“Heb jij geen vliegschaamte?” vroeg een vriendin pas.

“Je bedoelt, omdat ik economy vlieg?”

“Nee, vanwege het milieu.”

“O, dat? Nee.”

Natuurlijk niet! Er is altijd wel iemand die vindt dat iemand anders zich ergens voor moet schamen. Vliegschaamte. Vleesschaamte. Bezorgschaamte. Zo krijgen we er weer een klimaatkloof erbij. Een luxe kloof, dat wel, want in kringen waar mensen geen vliegvakantie kunnen betalen, speelt het onderwerp natuurlijk een stuk minder. Of zijn vliegvakanties juist het enige wat nog betaalbaar is?

Ik heb daar allemaal geen last van. Ik geloof namelijk in een wereld van overvloed. Negentig minuten zonlicht levert voldoende energie voor heel de aarde voor een jaar. Asteroiden zitten barstensvol met waardevolle grondstoffen. Vlees is te kweken! Wijn maken we straks moleculair na. We hebben alleen nog wat nieuwe technologie nodig om die overvloed te ontsluiten. Maar dat komt wel. Ik denk dat we straks terugkijken op onze tijd als een donkere periode waarin we dingen uit de grond haalden en daarna verbrandden. Een tijd vol rook en roet en barbaren die dieren opsloten, vermoordden en opaten.

Een tijd om je voor te schamen.

.

Maar ik dus niet. Ik koop gewoon mijn zondes af. Hoe? Door te investeren in fondsen die de nieuwe technologie-des-overvloeds nastreven. Simpel. Voor mij geen vliegschaamte en al helemaal niet als mijn investeringen renderen.

Want dan vlieg ik voortaan businessclass.