

EEN TELEFOON OM MEE TE BELLEN

Mijn favoriete moment tijdens de workshop over verslaving aan je smartphone is 'het toppunt'. U weet wel:

Wat is het toppunt van geduld? Op je hoofd staan en wachten tot je sokken afzakken.

Het toppunt van netheid? Uit je neus eten met mes en vork.

Het toppunt van egoïsme? Zeg ik niet.

Het werkt als volgt: deelnemers bedenken het toppunt van verslaving aan je smartphone. Maar let op, het antwoord moet wél absurd zijn. Dat valt, zo blijkt, nog niet mee.

Hopen dat het stoplicht op rood springt, zodat je Twitter kunt checken? Neuh, dat doen er al zo veel.

Appen onder de douche? Nee, smartphones zijn tegenwoordig niet voor niets meestal waterdicht.

De WC doorspoelen met je smartphone? Nog nooit in Japan geweest, zeker?

Je smartphone checken tijdens seks? Tien procent van de Amerikaanse studenten doet dat!

Appen tijdens een yoga-sessie? Daar zijn vaak regels voor, en dat is niet voor niets.

Je werkmail wegwerken tijdens de keynote van een dure conferentie? De halve zaal.

Je wekker zetten om 3 uur, en dan je telefoon checken? Helaas, u bent niet de enige.

Zo gemakkelijk is het dus nog niet.

Maar pas zei een studente: weet je wat vervelend is? Als je YouTube kijkt en dan word je gebeld. Gebeurt bijna nooit, zei ze, maar wel superirritant.

Voor die gevallen suggereerde ze een tweede telefoon. Hét toppunt van verslaving aan je smartphone. Ik vond het origineel.

Een tweede telefoon eraast. Om mee te bellen.

Of heeft u die al?