

ROBOTRECHTEN

Op de monitoren bij Fontys zie ik overal aankondigingen van de Brabant Robot Challenge. Een unieke leergang, die voor de tweede keer wordt gegeven. Topdocenten van de betrokken instellingen belichten allerlei aspecten van robotisering. Dat is belangrijk, zo ronkt de bijbehorende website, want in de slimme maakregio Brabant zullen de effecten van robotisering zich eerder voordoen dan in de rest van het land.

Dat betekent dus misschien ook wel dat wij als eerste in Nederland te maken krijgen met nieuwe vraagstukken. Zoals: moeten robots ook rechten krijgen? Niet nu, maar straks, als ze geavanceerder zijn. Als ze min of meer autonoom zijn. Of met sensoren een soort van pijn kunnen voelen. Dat vindt u vreemd? Misschien. Maar de pijn van dieren hebben we ook duizenden jaren genegeerd, dus ik sluit vooralsnog niets uit. En denkt u eens aan een toekomst waarin mens en technologie verder samensmelten? Welke rechten heeft een robotachtig mens? Of een menselijke robot?

Dat soort vragen moeten we dus in Brabant als eerste beantwoorden.

En, wat ik me dan afvraag is: houdt het daar op? Of streven de robots daarna naar emancipatie? Wordt RoboCop verboden? Moet Paranoid Android van Spotify verwijderd worden? Eisen Amerikaanse robots dat ze niet langer aangesproken worden als het beledigende 'robots', maar als Technologische Amerikanen? Of komt er een verbod op het dansen als een robot? Omdat het als onnodig kwetsend wordt ervaren.

Ik mag toch hopen van niet. Heb ik voor niets al die jaren geoefend op die paar werkelijk zieke robotmoves.