

KOOPADVIEZEN VOOR EEN NIEUWE TELEFOON

In mijn boek Appen is het Nieuwe Roken houd ik een pleidooi voor betere technologie. Voor smartphones die onze waarden centraal zetten. Die ons helpen om bewust om te gaan met onze technologie. Belangrijkere mensen dan ik vinden dat ook en langzaam zien we onze smartphones een beetje veranderen.

De nieuwe versie van Googles Android, genaamd P, belooft bijvoorbeeld een betere omgang met notificaties en geeft mogelijkheden om je telefoongebruik bij te houden en te beperken. Of dat te vertrouwen is, weet ik niet. Google is tenslotte een bedrijf dat geld verdient door jouw aandacht te grijpen en die dan weer te verkopen. Het liefst zo gepersonaliseerd mogelijk. Dus misschien registreren ze ook wel ergens dat jij zo iemand bent die zijn telefoon bewust gebruikt.

Dan is iOS12 van Apple misschien een betere optie. Die versie zit ook vol met slimme manieren om je berichten op stil te zetten en je telefoongebruik te monitoren en te verminderen. En Apple is géén handelaar in aandacht. Apple verkoopt voornamelijk apparaatjes. Hele dure.

Is dat dan mijn advies? Plunder je spaarrekening, koop een iPhone! Nee. Toch niet. Apple is namelijk een bedrijf dat een aantal uitvindingen (GPS, internet, batterij, harde schijf, spraakherkenning, etc...) heeft gecombineerd en daar schatrijk van is geworden. Uitvindingen die stuk voor stuk zijn gedaan door overheidsinstellingen en dus betaald met belastinggeld. Uit dankbaarheid daarvoor ontwijkt Apple de belasting op grote schaal. Ook niet zo sympathiek.

Toch maar een ouderwetse Nokia 3310 dan?

Niet smart, wel een slimme keuze.

