

NOG EVEN OVER FACEBOOK

Zomaar wat spijtoptanten:

- Jan Koum, oprichter van WhatsApp, vertrok bij Facebook uit protest tegen de commercie;
- Steve Wozniak, The Woz, mede-oprichter van Apple, verliet Facebook als gebruiker;
- Chamath Palihapitiya, ex-baas bij Facebook, maakte excuses voor de manier waarop Facebook de maatschappij vernietigd;
- Justin Rosenstein, uitvinder van de Like-knop, beperkte zijn eigen toegang uit zelfbescherming;
- Sean Parker, van Napster, is een gewetensbezwaarde;
- Roger McNamee, Facebook-investeerder, inmiddels toegewijd criticus;
- Al die Facebookbazen met kinderen op de Waldorfschool, waar ze schermmpjes verbieden, ook thuis.

De les: als deze binnengelopen types bang worden van het beest dat ze zelf gecreëerd hebben, dan moet je goed luisteren. En, let op, het gaat ze niet om privacy. Het gaat ze om onze vrijheid van meningsuiting en van expressie, die we verkwanselen aan technologische platforms met commerciële belangen. Op geld gerichte algoritmes die mensen manipuleren (of dacht u dat ze in uw belang het aantal vrienden en likes bijhouden?), bepalen steeds vaker de agenda van onze maatschappij.

Sinds Arjen Lubach weten we dat u het moeilijk vindt om van Facebook te gaan. Maar dat geldt blijkbaar ook voor de overheid en de politie (ondanks de AvG). En Fontys? Volgens Focus 2020 ambiëren wij een proactieve rol in het vormgeven van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Als we dat écht menen, en volgens mij doen we dat, moeten we dan niet meteen onze Facebookpagina opheffen?

We hebben toch maar 15.000 volgers.

(En ga nou niet deze column op Facebook delen)