

WIJ LEIDEN STUDENTEN OP VOOR BANEN DIE WE NOG MOETEN VERZINNEN!

Krantenkoppen ronken dat robotisering en kunstmatige intelligentie een einde maken aan de helft van onze banen. Watson, de computer van IBM is nu al de beste dokter ter wereld. Niemand is veilig. Ook hogeropgeleiden niet. Verzekeringsadviseurs, programmeurs, boekhouders, advocaten, rechters. Ze maken geen enkele kans.

En nu? Paniek? Misschien.

Misschien hebben we in de toekomst alle tijd voor onszelf want robots doen het werk. Misschien komt alle macht te liggen bij een kleine elite die de massa niet meer nodig heeft. Misschien gaat het allemaal niet zo snel. Groeit kunstmatige intelligentie wel exponentieel? Die vrouw in de GPS van mijn auto snapt er in ieder geval nog steeds niets van.

Of misschien heeft David Graeber gelijk? Graeber is een antropoloog die term bullshit jobs introduceerde. Zinloze banen. Volgens Graeber had de econoom Keynes gelijk toen hij voorspelde dat iedereen dankzij technologie in onze tijd nog maar 10 uur per week zou hoeven te werken. Keynes had alleen niet verwacht dat we nieuwe banen zouden verzinnen.

Wil jij testen of bullshit job hebt? Ga maar staken met je beroepsgroep. Als mensen boos worden (onderwijzers, buschauffeurs) dan heb je waarschijnlijk een zinnige baan, zo niet (bedrijfsjuristen, controllers) maak je kans op een bullshit job.

En weet je, die onzinbanen, dat zijn vaak de best betaalde.

Onze werkzame toekomst is afhankelijk van onze creativiteit. En wij, het HBO, leiden dus studenten niet alleen op voor banen die nu nog niet bestaan. We leiden ze ook op voor banen die we nog moeten verzinnen!

Rens van der Vorst
rens@technofilosofie.com